

Hành Hương Thỉnh Thánh

Cảm nghĩ của hai thành viên Hội Từ Bi Phụng Sự tham dự chuyến Hành Hương Thỉnh Thánh tại Banff ngày 17 tháng 08, năm 2024.

Cảm nghĩ của thành viên thứ nhất

Theo lịch trình hồng pháp lợi sinh, sẽ có hai Pháp hội Quán Âm và Mandala tại Đài Loan vào tháng 10 năm 2024 và tại Anaheim, California vào tháng 4, năm 2025 dưới sự hướng dẫn của Thầy Hằng Trường và do Hội Từ Bi Phụng Sự (TBPS) tổ chức. Để được những thành quả viên mãn như trong quá khứ, ngoài sự lãnh đạo khéo léo, còn có nhiều đóng góp về nhân lực, vật lực, về mặt kỹ thuật, nghệ thuật của những đệ tử, Phật tử và những tâm lòng hảo tâm sẵn sàng chung tay góp sức vào những việc cần làm trước khi, sau khi và trong khi Pháp hội diễn tiến, nhất là đem Mandala.

Ngoài những điều kiện cần thiết nói trên để đưa đến kết quả trọn vẹn, còn có những chuẩn bị tâm linh, những khóa tu tập từ nhiều tháng trước để hồi hướng cho ngày Pháp hội. Một điều quan trọng hơn hết là trước ngày Pháp hội, luôn luôn có chuyến *hành hương đến thánh địa Banff để khẩn cầu Đức Văn Thù Bồ Tát hộ trì cho Pháp hội được viên thành.*

Theo lời kể của các vị đệ tử của Hoà Thượng Tuyên Hóa, mấy chục năm trước, Hoà Thượng cùng một vài đại đệ tử viếng thăm tiểu bang Alberta ở Canada. Trên đường, Hoà thượng như có một nối kết với thế giới siêu hình. Sau đó, Ngài nói với vài đệ tử rằng: “*Bồ tát Văn Thù đã đến Canada. Núi ‘Lâu Đài’ là đạo tràng của Bồ Tát Văn Thù. Quý vị nên hành hương đến nơi này trong tương lai.*”

Núi Lâu Đài vì có hình thù giống như lâu đài, nằm trong công viên **Banff** thuộc tiểu bang Alberta, Canada. Gọi là công viên nhưng thực sự là một vùng đất rất rộng, có diện tích là 2,564 square miles (6,641 km²), nơi đây có nhiều dãy núi nối tiếp nhau. Phong cảnh rất hùng vĩ, thanh tịnh và mỗi núi có một hình thù khác biệt.

Hoà Thượng Tuyên Hoá nói Núi Lâu Đài này là đạo tràng của Đức Văn Thù Bồ Tát. Đạo tràng này không có hình tướng để mắt phàm chúng ta được thấy. Thầy Hằng Trường và các anh chị em của Hội TBPS đã từng đến đây hành hương, đã đi tam-bộ-nhất-bái nhiều lần.



Thành viên của Hội TBPS chuẩn bị đi lên đạo tràng để đánh lễ Đức Văn Thù Bồ Tát

Sáng ngày 17 tháng 8 năm 2024, nhóm anh chị em TBPS gồm 10 người từ Hoa Kỳ và 4 anh chị em tại địa phương (Canada) gặp mặt tại chân núi Castle Mountain chuẩn bị đi bộ lên núi đến đạo tràng của Đức Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát để đánh lễ và xin Ngài hộ trì cho Pháp hội sắp tới.

Thật cảm động và cảm kích trong chuyến đi Banff lần này, cả nhóm 14 người rất hài hòa, vui vẻ và hỗ trợ cho nhau. Điều quý nhất là ai cũng mở tâm chia sẻ những kinh nghiệm đời và đạo với tất cả chân tình làm cho chuyến đi *Thỉnh Thánh* tại Banff năm này thật vui nhộn hào hứng. Nhờ vậy, những chướng ngại trên con đường đi đều được hoá giải vô ngại. Tình bạn đạo thêm phần cảm thông và đoàn kết. Nỗi niềm lo âu của thể chất và tinh thần cũng được lành trị và khai thông.



Các anh chị em sau khi dâng lời thỉnh nguyện đến Đức Văn Thù Bồ Tát



Phái đoàn của Hội TBPS đến từ Hoa Kỳ chụp tấm hình kỷ niệm trước khi rời đất thánh

Sau khi nghi lễ hoàn tất, các anh chị em đã ghi lại bức hình nơi đất thánh. Thay mặt Sư Phụ, và tất cả anh chị em của Hội TBPS, chúng con đã đến đạo tràng thành kính lễ lạy, hoàn thành sứ mạng tâm linh được giao phó. Sau đó đoàn của chúng con xuống núi ra về cùng ngày trong bình an.

Với lòng thành kính sâu sắc, chúng con cảm tạ Đức Văn Thù Bồ Tát và Chư Hải Hội Bồ Tát đã gia hộ cho chúng con hoàn thành viên mãn sứ mạng thiêng liêng được giao phó.

Kính cảm ân Sư Phụ đã cho chúng con cơ hội đi Banff Thánh Thính kỳ này và mãi luôn gia hộ cho chúng con để hoàn tất sứ mạng.

Chúng em vô cùng cảm kích và tri ơn tấm lòng từ bi và thơm thảo của anh Long, chị Phụng. Anh chị luôn mãi thể hiện hạnh Bồ Tát, âm thầm giúp đỡ các chuyến hành hương đến Banff hằng năm được chu đáo, tốt đẹp, từ ẩm thực đến nơi cư trú và đưa đón phi trường.

Sau hết là lời cảm ơn và cảm kích tất cả anh chị em cùng tham dự cuộc hành hương, đã cho nhau sức sống, niềm vui và sự lành trị trong chuyến đi Thánh Thính năm nay.



Cảm nghĩ của thành viên thứ hai

Đến Calgary ngày 16 tháng 8. Sáng hôm sau, ngày 17, chúng tôi thức dậy sớm để đi viếng thánh địa, đạo tràng của Đức Văn Thù Bồ Tát:

- 5 giờ 30 sáng, chúng tôi đã có mặt tại chân núi để chuẩn bị mang theo những gì cần thiết bắt đầu cuộc hành hương. Sau khi đọc Chú Đại Bi, dâng lòng thành cầu nguyện xin Chư Phật, Chư Bồ Tát và Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát gia hộ cho buổi đi Thỉnh Thánh được viên mãn. Địa điểm làm lễ cầu nguyện là hồ “Rockbound Lake”, nằm trên núi với độ cao hơn 3,000 ft., được biết con đường đi bộ từ chân núi dẫn đến hồ này dài hơn 5 miles và thật khó đi nhưng chúng tôi vẫn vững tâm.
- 6:00 sáng, chúng tôi bắt đầu lên đường. Rất lạ, giữa mùa hè nóng bức của tháng tám, sáng hôm ấy, bỗng dưng trời đổ mưa. Con mưa không lớn cũng không lâu, những hạt mưa nhẹ như gội rửa những bụi trần trên người, như xóa tan những lo âu phiền muộn trong tâm tư phàm tục của chúng tôi. Trong không gian tĩnh lặng diệu kỳ dù trời vẫn còn tối, không thấy rõ con đường hay cảnh vật chung quanh, bước chân trong bóng mờ trên con đường chưa bao giờ đi, tôi tự hỏi động cơ nào khiến mình và các bạn đồng hành vẫn tiếp tục tiến bước?

Biết là phải mất khoảng 5 đến 6 giờ đồng hồ mới đến địa điểm làm lễ, và nghe nói rằng con đường đi rất gian nan vì phải đi qua không biết bao nhiêu con dốc dài, nhiều chặng đường rất gập ghềnh phủ đầy những rễ cây nhỏ và nhiều sỏi đá nhưng chẳng ai trong nhóm thấy sự khó khăn mà sờn lòng. Chính vì niềm tin vào Chư Phật, Chư Bồ tát, và lòng thành chỉ muốn giúp cho Pháp Hội được thành tựu nên những đôi chân của chúng tôi mạnh dạn tiến bước. Nỗi lo ngại cho con đường dài dỗi thành niềm hân hoan cho một sứ mạng cao đẹp sẽ được thành tựu.

- 7:00 – 8:00 giờ sáng, lúc này ánh sáng mặt trời ban mai cho chúng tôi thấy rõ con đường xa hơn. Khoảng đường này thật nhiều dốc, có lúc đi quanh co, lúc thẳng, có khi tách ra hai lối rồi lại nhập lại một. Chúng tôi đi chậm, cẩn thận từng bước để khỏi vấp ngã hay trượt chân. Trời càng lúc càng sáng, cảnh vật hai bên thấy rõ hơn, con đường tiếp tục lên cao, xuyên qua những rừng thông rậm rạp. Vô số cây thông kích thước không đồng đều mọc gần bên nhau, cây thấp bên cạnh cây cao như đan kết vào nhau tạo thành một rừng thông xanh thắm trải rộng không biết bao nhiêu dặm.

- 9:00 – 10:00 giờ sáng, chặng đường này có đôi ba con suối và đi qua vài cây cầu nhỏ. Có con suối rất nhỏ chảy ngang đường, tiếng nước suối chảy nhẹ nhàng, bình thản khiến những muộn phiền của cõi hồng trần trong tôi được xả bỏ. Có con suối lớn chảy bên vực núi, tiếng nước suối chảy thật mạnh như lời nhắc nhở tôi buông đi những vọng niệm của phàm tâm. Giây phút này, trong không gian tĩnh mịch, giữa núi rừng thanh vắng, nghe tiếng suối chảy, trong tôi có cảm giác thanh thoát lạ lùng.
- 10:00 – 11:30 sáng, con đường dẫn chúng tôi đi gần đến địa điểm cầu nguyện mới thật kỳ lạ, huyền diệu. Những rặng núi đá hùng vĩ, những hàng thông xanh trùng điệp như tạo thành khung cảnh của một thế giới thần bí, thoát tục.

Màu của núi đá ở đây cổ kính và linh thiêng, không giống như bất cứ núi đá nào. Tôi thấy có những vách núi thẳng tắp rất ngoạn mục một cách bí hiểm, lại rất hùng vĩ như biểu tượng của kỳ tích thiên đàng của hạ giới. Lại thêm những đám mây lơ lững nơi sườn núi như tạo nên một hấp lực linh động có khả năng kéo bức màn che ô trược, huyền hoặc làm mất phàm được thấy tiên cảnh, tôi cảm thấy như được nhắc nhở ra khỏi phiền trược, nhỏ bé để đồng cảm sự huyền diệu, thanh cao của thánh cảnh.



Sau hơn 5 giờ đi bộ, chúng tôi đến Rockbound Lake là địa điểm để làm lễ cầu nguyện theo chương trình Thịnh Thánh. Nơi đây, là một vùng đất bằng phẳng, thông thoáng, ở giữa là một hồ nước trong. Từ những vách núi đá như làm nền cho bức tranh thiên nhiên đến những tảng đá với nhiều hình dáng, kích thước nằm im lặng dưới chân núi và cỏ cây, hoa lá cho đến những con đường đi chung quanh bờ hồ đều lan tỏa một sự trang nghiêm, thoát tục.

- 11:30 – 12:30, với lòng thành kính, tin tưởng, chúng tôi làm theo nghi lễ và dâng lời cảm tạ và cầu nguyện cho Pháp hội. Hình tượng của các Ngài Bồ Tát, mặt phàm của chúng tôi không sao thấy nhưng chúng tôi lúc đó đều cảm nhận những khoảnh khắc thật thanh tịnh, an định và tâm thức như được khai mở, nhắc nhở. Thật vi diệu, thật tuyệt vời!!! Phải chăng năng lượng tâm linh của Đức Văn Thù

Sư Lợi Bồ Tát và đạo tràng của Ngài đang hiện diện và chứng giám: Hình ảnh một cây đại thụ trên đỉnh núi cao vời vọi, một tảng đá nào đó bên cạnh bờ hồ, một cơn gió thổi ngang mặt hồ, một đám mây lơ lửng bay ngang che đầu trong khi chúng tôi làm lễ cầu nguyện.



- 12:30 – 1:00, nghi lễ đã xong, chúng tôi dùng buổi cơm trưa nhẹ, chụp hình lưu niệm, viếng cảnh chung quanh, đến 1:00 giờ chiều thì khởi hành xuống núi. Trời lại đổ mưa, cũng cơn mưa nhỏ như lúc chúng tôi bắt đầu đi lên núi. Chúng tôi vui mừng đón nhận những hạt mưa rơi nhẹ nhàng trên áo, trên thân... Phải chăng đây là mưa Cam Lò đang giúp lành trị những nhức mỏi của đôi chân và xoa dịu sự mệt nhọc trên thân thể chúng tôi? Con đường đi xuống núi cũng khó khăn không kém, nhưng thay cho sự im lặng và suy ngẫm như lúc đi lên núi sáng nay, chúng tôi vừa đi bên nhau vừa chia sẻ những mẫu chuyện, những tâm tình về đường đời, chuyện đạo. Trong tiếng cười, tiếng nói của mọi người, chúng tôi cảm nhận một niềm hân hoan, cởi mở, cảm thông và nói kết.
- 6:00 chiều, mọi người xuống đến chân núi sau 5 tiếng đồng hồ. Phái đoàn chúng tôi, có người trẻ tuổi cũng có bậc cao niên, tất cả đều vui mừng và cảm động, bất kể tuổi tác hay tình trạng sức khỏe ra sao đều lên được đất thánh trên núi cao, rồi đi xuống núi không có trở ngại nào. Chúng tôi lên xe ra về trong niềm vui và sự mãn nguyện đã làm tròn sứ mạng của chuyến đi Thánh Thám lần này. Thật là những cảm nghiệm tuyệt vời.

Chúng con vô cùng kính cảm tri ân Chư Phật, Chư Bồ Tát nhất là Đức Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát đã gia hộ. Các Ngài đã nhắc nhở từng bước chân của chúng con trên con đường đi lên, đi xuống núi bình an.

Kính cảm ân Thầy đã giúp cho chúng con tin tưởng vào khả năng và sức mạnh không thể nghĩ bàn của niềm tin và lòng thành.

